

# Basiswoorden Luganda

## Kennismaken

Hallo	Oliyo otya
Hoe gaat het?	Oli otya?
Het gaat goed	Gyendi
Goedemorgen	Wasuze otya
Fijne dag	Siiba bulungi
Goede avond	Sula bulungi
Tot ziens	Weeraba
See you	Tulabagane
Hoe heet jij?	Erinnya lyo gwe ani?
Ik heet ...	Nze ...
Ik woon in ...	Mbeera ...
Ik ben ... jaar	Nnina emyaka ...
Ik ben student	Nsoma
Ik werk	Nkola

## Getallen

0	Noti   ziiro
1	Emu
2	Bbiri
3	Ssatu
4	Nnya
5	Ttaano
6	Mukaaga
7	Musanvu
8	Munaana
9	Mwenda
10	Kkumi
100	Kikumi
1000	Lukumi
2000	Lukumi bbiri

## Algemeen

Welkom / oké	Kaale
Ja	Kyeko
Nee	Nedda
Misschien	Ndowooza
Dank u wel (zeer)	Weebale (nnyo)
Alsjeblieft	Saba
Sorry	Bambi
Goed gedaan	Gyebale (ko)
Erg goed	Kirungi nnyo

## Diverse woordjes

Huis	Ennyumba
Ziekenhuis	Eddwalliro
Toilet	Toyileeti
Zeep	Sabuuni
Geld	Ssente
School	Nsomero
Boek	Ekitabo
Bal	Omupiira
Baby   kind	Omwana
Meisje	Muwala
Jongen	Omulenzi
Meneer	Ssebo
Mevrouw	Nnyabo
Blanke	Mzungu
Schoenen	(e)ngatto
Telefoon	Essimu

# Basiswoorden Luganda

## Eten& drinken

Voedsel	Emmese
Water	Amazzi
Cola	Koka kola
Melk	Amata
Koffie	Kaawa
Thee	Chai
Suiker	Sukaali
Brood	Omugaati
Eieren	Amaggi
Rijst	Muceere
Maïs	Kasooli
Aardappelen	(o)bummonde
Hamburger	Baga
Tomaten	(e)nyaanya
Wortel	Karoti
Uien	Butungulu
Komkommer	Cukamba
Mango	Muyembe
Bananen (rijp)	Menvu
Kookbananen	Matoke
Ananas	Nnaanaansi
Schaap	Ndiga
Geit	Mbuzi
Koe	Nte
Kip	Nkoko

## Tijdsaanduiding

De dag van	Olunaku olw'...
Maandag	...wabbalaza
Dinsdag	...okubiri
Woensdag	...okusatu
Donderdag	...okuna
Vrijdag	...okutaano
Zaterdag	...wamukaaga
Zondag	Sabiiti
Vandaag	Leero
Morgen	Enkya

### OH UGANDA, LAND OF BEAUTY \*

Oh, Uganda! may God uphold thee,  
We lay our future in thy hand;  
United, free for liberty  
together we'll always stand.

Oh, Uganda! the land of freedom,  
Our love and labour we give;  
And with neighbours all  
At our country's call  
In peace and friendship we'll live.

Oh, Uganda! the land that feeds us,  
By sun and fertile soil grown;  
For our own dear land,  
We'll always stand,  
The Pearl of Africa's Crown.

\* Het volkslied van Oeganda geldt als het kortste ter wereld. Het heeft maar zes maten en wordt bij officiële gelegenheden daarom vaak twee keer achter elkaar gespeeld.